

Gebaseerd op: Voor een dag van morgen van Hans Andreus

Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens,
ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet kunnen geloven dat
alleen door je negen maanden te dragen
dat een mens een mensje zo liefhad
als ik jou.

Marble Sounds - Leave a light on

Sure I can leave a light on
Let it shine on, leave it till dawn
Sure I can leave a light on,
Leave a light on for you.

It takes two to find a way out
there is no doubt I will be round
If you have lost a right track
then I'll lead you right back.

Don't search to find a
smile you'll still be nice
Don't run just to get there on time.

Be amazed simply blown away
Live on without getting off your clock.
Sure I can leave a light on,
leave a light on for you.

Sure I can play a quiet song,
I could just strum, be the soft drum
Sure I can play a quiet song,
play a quiet song for you.

It takes you to make my heart say
To let air in and keep breathing
It takes two to keep the vibe trip
I am waiting for you.

It struck me again, we both look the same
But what you make appears in our shapes
I should impress but nevertheless
I cannot change night into day
So sure I can leave a light on,
leave a light on for you.

Uit Kusje in de wind

Ik wou dat ik je kon vangen
in zonnestralen, een zuchtje wind
Ik zou je zo graag weer hier
naartoe halen, voor altijd mijn lieve kind
En dan denk ik steeds
aan hoe je blijft, in de kleine dingen,
maar tegelijk steeds verder van
me wegdrijft, houd ik je vast in herinneringen
Kom je terug in de vlinder, die de lente
mag bewegen, de bloemen, de zee
Blijf je hier als de zon schijnt na
de regen, houd ik je vast en neem ik je mee.

Bart Peeters - Wat nog komen zou

k denk niet aan wat nog komen zou

Hoe mooi het had kunnen zijn

Ik onthou liever al ben ik in de rouw

Wat prachtig was en fijn

Ik vraag me niet af waarom het was

Dat het noodlot die wonde sneed

Ik onthou liever hoe mooi het leven was

Dan al dat diepe leed

Voor duizelingwekkend groot verdriet

Bestaat geen medicijn

Want we weten maar beseffen niet

Hoe onvoorstelbaar kwetsbaar wij wel zijn

Want magische woorden zijn er niet

Het lot valt ons diep en zwaar

Niets verzacht ons groot verdriet

Dus steunen we mekaar

Al is het gemis zo triest en hard

Wij denken aan elke lach

Die blijft voor eeuwig in ons hart

En troost ons elke dag

Voor duizelingwekkend groot verdriet

Bestaat geen medicijn

Want we weten maar beseffen niet

Hoe onvoorstelbaar kwetsbaar wij wel zijn

Uit Kusje in de wind

Ik dekde je zachtjes toe voor de allerlaatste keer

En ik brak, want ik wist dit doe ik nu nooit meer.

De tijd wist te verzachten in mijn hart ben je erbij,

En toch, het blijft In mijn gedachten:

Ik had je liever bij mij...